

# De Wijngaard Zutphen

22 maart 2020 Zondag Laetare (verheugt u)

*Mededelingen - Kaarsen aansteken - moment van stilte*

## Bemoediging en drempelgebed 190a



voorzanger: Heer, o-pen mijn lippen.



allen: Mijn mond zal zingen van uw eer.



voorzanger: God, kom mij te hulp.



allen: Heer, haast U mij te helpen.



allen: Eer aan de Vader en de Zoon en de hei-li-ge Geest



zoals het was in het begin en nu en altijd



en in de eeuwen der eeu-wen. Amen.

**Orgelkoraal** bij psalm 122 *Hoe sprong mijn hart hoog op in mij*

**Kyriegebed**

**Lied** 158-b (1x solo, 1x allen) *Een schoot van ontferming is onze God*

**Schriftlezing** – Exodus 7:8-25

**Overweging**

**Pianomeditatie** *Andante* uit de *Sonatine Mignonne* van Siegfried Karg Elert

## Gebeden – stil gebed

Lied 695 : 1, 3 *Heer, raak mij aan met uw adem*

### Onze Vader

#### Zegen

*Voorzang:*

De Levende zegene en behoeude u.  
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,  
en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,  
en geve u vrede.

Allen: Zegen ons en be - hoed ons,

doe lich - ten o - ver ons uw aan - ge - zicht

1 en wees ons ge - na - dig. 2 en geef ons vre - de.

Lied 418 : 1, 2 *God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven*

Hierna speelt de organist een bewerking bij lied 546 *Wees blijde nu, in 't midden van het lijden*

---

Voorganger: ds. Ronald Heins  
Organist/pianist: Bram van Oort  
Lezer/zanger: Menno Slagter  
Kosters: Carla van Wouwe en Werner Beldman

*Liedboek licentie: L19129*