



Protestantse Gemeente Zutphen

NIEUWSBRIEF NR. 1

20 MAART 2020

Aan de leden van de Protestantse Gemeente Zutphen

Vooraf

We willen u graag namens de kerkenraad informeren over de gevolgen voor ons kerkelijk leven van de Corona virus epidemie. Daarom willen we u regelmatig een nieuwsbrief sturen. Deze nieuwsbrief publiceren we op onze website pknzutphen.nl en zenden we naar de mailadressen van gemeenteleden die bij de kerkenraad bekend zijn.

De nieuwsbrief komt dus niet terecht bij mensen die geen internetaansluiting hebben. Vandaar twee verzoeken aan iedereen die dit leest:

- Als u deze nieuwsbrief niet per e-mail ontvangen hebt, en dat wel graag wilt, geef dan uw mailadres door aan info@pknzutphen.nl.
- Als u contact hebt met gemeenteleden die geen internetaansluiting hebben, wilt u dan een print maken van uw nieuwsbrief en deze bezorgen?

Voorlopig willen we drie nieuwsbrieven versturen: op 20 en 31 maart en op 7 april. De uitgave van 31 maart is ook een inlegvel in het aprilnummer van KerkZIN.

Woord van bemoediging

De wereld staat op z'n kop en wij zijn met ons hoofd vooral bezig met een virus en alle consequenties die dat heeft. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik ben op verschillende manieren houvast kwijt. Bijna alle afspraken zijn afgezegd, de diensten krijgen een andere vorm, Roos en de kinderen zijn heel veel thuis. Gelukkig mogen we nog wel naar buiten, maar veel is dicht of is onverstandig om naartoe te gaan, omdat bijvoorbeeld iedereen opeens bij de bouwmarkt langs wil. Dat wat vanzelfsprekend was, is dat opeens niet meer. Ja, we wennen eraan geen handen te geven en zelfs de elleboogstoot brengt ons alweer te dichtbij.

Deze tijd dringt zich des te meer de vraag op: wat verbindt ons? Wat verbindt ons nog met elkaar en met God? In mijn hoofd gonst steeds het lied van Huub Oosterhuis, *Licht dat ons aanstoot in de morgen*. En dan met name de woorden:

*Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.*

Een situatie als deze kan ons – al-dan-niet door de overheid verplicht – naar binnen doen keren. De zorgen kunnen leiden tot paniek en angst. Als we dat doen, dan worden we inderdaad doelloos en onvindbaar.

Ik hoop dat we deze tijd nieuwe manieren vinden om elkaar te zoeken en te vinden. Deze tijd laat zien dat we een gemeenschap zijn, die omziet naar elkaar. Laten we dat blijven doen. Het zou zomaar kunnen dat we hier over enkele weken of maanden wijzer en sterker uit zullen komen.
In verbondenheid, ds. Ronald Heins



Protestantse Gemeente Zutphen

De kerkdiensten van 22 en 29 maart en 5 april

Deze diensten gaan door in de vorm van een morgengebed (zonder publiek). Via kerkomroep.nl kunt u de viering volgen. We zijn blij dat er vanaf 22 maart ook een live beeldverbinding is. Deze kunt u dan op (of via) onze website pknzutphen.nl bekijken.

U kunt de gratis kerkomroep-app downloaden om naar de diensten te luisteren:

- Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=corp.csnet.nl.kerkomroep&gl=NL>
- Apple : <https://apps.apple.com/nl/app/kerkomroep/id541059718>

Zondag 22 maart

Morgengebed geleid door ds Ronald Heins, met op het orgel en de piano Bram van Oort. Lector en zanger is dan Menno Slagter. De orde van dienst vindt u in de bijlage en op de website.

Zondag 29 maart

Morgengebed geleid door ds Irma Pijpers.

De orde van dienst vindt u volgende week op de website.

Zondag 5 april

Morgengebed geleid door ds Simon Sluis. De informatie hierover staat in de volgende nieuwsbrief en op de website.

Collectes

Lieve broeders en zusters, zoals er nu al een zondag voorbij is gegaan zonder onze aanwezigheid in het kerkgebouw De Wijngaard zullen er zeker nog drie volgen. Verdrietig maar waar. Gelukkig hebben we met elkaar kunnen luisteren naar bemoedigende woorden van onze dominee Ronald Heins. Fijn dat dit mogelijk is. Een feit is wel dat onze collectes niet kunnen plaats vinden. Deze collectes zijn vaak voor anderen maar ook voor ons zelf bedoeld. De Diaconie en de Kerkrentmeesters hebben deze collectes ook in hun begrotingen opgenomen. Wij hopen dat u ons in deze moeilijke tijden wilt blijven steunen en vragen u om uw gift over te maken.

Voor de Diaconie kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL61RABO0376700882

Voor de Kerkrentmeesters op bankrekeningnummer NL29RABO0373734034.

Namens beide colleges: Rick Dollenkamp en Coby Pennings.

Een bijzonder gebed

Toen ik vorig jaar bij een gemeentelid van 93 op bezoek was, hadden we het over 'van betekenis zijn voor anderen'. Hij vertelde dat hij weinig meer kon: door zijn evenwichtsstoornis zat hij aan huis gekluisterd en anderen moesten hem helpen in plaats van andersom. "Maar", zei hij "ik kan wel voor mensen bidden".

De komende tijd is een onzekere tijd voor iedereen. Gebed wordt veel gevraagd, maar soms is het moeilijk te bedenken waarvoor. Misschien is het dan mooi om eens te bidden met behulp van de vingers van uw hand.

Begin met de duim. Die is het meest dichtbij. Bid dan voor de mensen die dichtbij u of jou staan: ouders, mantelzorgers, mensen van wie je het meest houdt.

Daarna de wijsvinger: voor mensen die de weg wijzen of geweest hebben: dankbaarheid voor ouders, onderwijzers, et cetera. Of om kracht voor mensen die nu het harde werk moeten opknappen om de orde te handhaven.

De middelvinger steekt boven alles uit: bid voor de wijsheid voor de mensen die op dit moment belangrijk zijn: de ministers, de mensen in de zorg.

De ringvinger is de zwakste vinger. Bid voor alle mensen die getroffen zijn door Corona: omdat ze ziek zijn of omdat ze op andere manieren getroffen zijn (de kleine middenstander bijvoorbeeld)

De pink is de laatste vinger. Bid voor uzelf: de angsten, de dromen, de hoop.



Protestantse Gemeente Zutphen

En een laatste tip: veel kleine ondernemers in de stad hebben het zwaar, met name de Horeca. Maar op dit moment mogen zij nog wel maaltijden bezorgen. Verschillende ondernemingen doen dit ook. Het loont de moeite om bij hen een maaltijd te bestellen, ook tijdens deze Vastenperiode.
Met hartelijke groet, ds. Irma Pijpers

Contactmogelijkheden

In deze tijd van 'sociale onthouding' zijn de gewone pastorale bezoeken niet goed mogelijk. Toch is contact wel mogelijk. U kunt onze predikanten en kerkelijk werker per telefoon of e-mail bereiken. De predikanten hebben beiden een telefonisch spreekuur op dinsdag- en donderdagmorgen van 9 tot 10 uur.

Ds Ronald Heins, tel. 0575-471296, mail: heins@pknzutphen.nl

Ds Irma Pijpers-Hoogendoorn, tel. 0575-785490, mail: pijpers@pknzutphen.nl

Mw. Rini Bekkers, tel. 06-43124749, mail: bekkers@pknzutphen.nl

Ook de beide wijkteams staan klaar om u met raad en daad bij te staan. Voor Wijk Zuid kunt u contact opnemen met Marijke Inberg (mbinberg@planet.nl, 522966) en voor Wijk Noord met Dicky Suitela (suitela69@planet.nl, 517840).

Vervallen activiteiten

Alle activiteiten komen, in elk geval, t/m 6 april te vervallen.

Voor de meest actuele informatie kunt u het beste de website pknzutphen.nl raadplegen.

Klokken die luiden als teken van hoop

Op de woensdagavonden 25 maart en 1 april luiden de kerkklokken van de Walburgiskerk en de Martinuskerk van 19.00-19.15 uur als teken van hoop. Waarom klokken luiden:

* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.

* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.

* Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Na het luiden van de klokken zal ds. Liesbeth Burger vanuit de Martinuskerk op 25 maart en 1 april om 19.15 uur een avondgebed uitspreken dat via kerkdienstgemist.nl te volgen is.

En tot slot, een gebed

Goede God,
Eeuwige Vader
ik strek mijn handen uit naar U
naar steun en rust
in barre, onzekere tijden
ik zoek houvast als ik wankel
leiding, als ik dool

Heer, deze tijd,
neem ons in uw handen
leid ons als uw kind
dat we vertrouwen, soms tegen alle twijfel en wanhoop in,
ik vertrouw
dat wat er ook gebeurt
ziekte, machten of krachten

Geloof·Hoop·Liefde



Protestantse Gemeente Zutphen

dood of leven
verleden, heden of toekomst
niets, Heer, niets kan mij scheiden van uw liefde.

Daarom bidden wij tot U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U over ons en onze wereld.
Amen

Reacties op de nieuwsbrief: kerkenraad@pknzutphen.nl

Als u deze nieuwsbrief niet per e-mail wilt ontvangen, kunt u dat melden via info@pknzutphen.nl